

Nieuwsbrief



Kerst 2010

hoofdsponsors



Pisano
Scheeps- en Jachtreparatie,
Las- en Reparatiewerk,
Inboard- en Outboardservice,
Buitenboordmotoren en Watersportartikelen

telefoon 0343 57 45 58



Stukje van de redactie

Na een druk jaar dat helemaal in het teken stond van 100 jaar Scouting Nederland start in 2011 de tweede eeuw van Scouting Nederland.

Dat begint al goed met een Nieuwjaarsborrel op vrijdag 7 januari. Hierbij zijn ouders, leiding, Wilde Vaart en de politiek bij uitgenodigd. Met een hapje en een drankje gaan we het nieuwe scouting jaar openen.

Niet alleen een jubileumjaar kent een druk programma. Gewone jaren zijn ook druk. Zie verderop in de Nieuwsbrief het – voor zover nu bekend - programma voor 2011. Een greep: januari Iscout en Scouting Got Talent. De leiding gaat bowlen en in februari heeft de Wilde Vaart nog een weekend. Vervolgens begint maart met een vrijwilligersweekend. Naast Koninginnedag doen we dit jaar ook weer mee met Citromobiel en staat Golf bij Duurstede weer op het programma.

Ook in opleidingland bij de Scouting gaat veel veranderen. We krijgen een Scout Academy en gaan we werken met competenties. In de loop van het jaar hoort u hier meer van.

We wensen iedereen een spetterend scouting jaar!

Gert van Grinsven

Dunja Kuenen



O, ja Uniformen!!!!

Ben je uit je uniform gegroeid en zoek je een maatje groter? Klik dan op Uniformen@sealions.nl en plaats je oproep Je kunt dan ook meteen je oude uniform aanbieden.



Inhoudsopgave

Stukje van de redactie 1

O, ja Uniformen!!!!..... 2

Beste mede vrijwilligers, leden, ouders en verzorgers 4

100 voor de SeaLions..... 5

Dolfijnen 6

Orca's..... 7

Het afgelopen half jaar met de verkenners: 10

Wilde Vaart..... 14

Stam..... 16

Agenda 2011..... 20

verdere sponsors



Beste mede vrijwilligers, leden, ouders en verzorgers

Wat gaat de tijd toch snel, het is alweer eind 2010.

Als je bedenkt dat het ruim 65 jaar geleden is dat de bevrijding van Europa is begonnen met de landing van de geallieerden in Normandië. Nu denken jullie natuurlijk waar heeft die man het over, begrijp ik ook, maar ik heb een nogal indrukwekkende week gehad in Normandië waar je wel heel goed gaat nadenken over het feit dat wij een goed "vrij" leven hebben in Europa. Ik heb daar alle Oorlogsstranden en plaatsen bezocht waar vele soldaten hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en het nu mogen hebben van een eigen mening. Natuurlijk besef ik dat de huidige generatie hiervan niet goed op de hoogte is, het is ten slotte ook al 65 jaar geleden.

Als ik dan zie hoe onze leden het afgelopen jaar heerlijk hun spel hebben gespeeld en geweldige kampen hebben gehad, dan ben ik dankbaar. Dankbaar dat we dit allemaal kunnen doen met z'n allen onder de naam Scouting. We hebben een goed jaar gehad, activiteiten en kampen waren een succes zonder problemen. Ook voor het bestuur was het een ontspannen jaar, het bestuur is in maart herkozen en daar zijn we best wel trots op.

Het zou mooi zijn als we volgend jaar zo door kunnen gaan, maar gezien de bezuinigingen die werkelijkheid gaat worden, moeten we toch meer sponsors gaan zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat dit met deze club en hun inzet wel gaat lukken.

Eind 2010, wat gaat de tijd toch snel.
Weer tijd om iedereen het beste te wensen voor het volgend jaar.
Ook ik doe dat, maar ik wens iedereen veel meer;

*Ik wens iedereen dat we van onze vrijheid kunnen blijven genieten, dat we dat doen met veel liefde, respect en begrip voor elkaar.
Dat we stil mogen blijven staan bij de mensen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.*

Ben Hoogendoorn,
Secretaris



100 voor de SeaLions

Wanneer u dit leest is het bijna 2011. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we "al" 20 sponsors voor de actie 100 voor de SeaLions. Tussen het moment dat ik dit schrijf en het moment dat u dit leest zal het niet meer lukken de ontbrekende 80 sponsors bijelkaar te krijgen. Ik kan dus helaas niet anders dan concluderen dat we onze uitdaging niet hebben gehaald. We kunnen en zullen straks onze sponsors niet aan de afspraak houden, hoewel we ze natuurlijk wel lief aan zullen kijken.

Hoe komt het dat we het niet gehaald hebben; misschien hebben we wel te hoog gegrepen, de lat te hoog gelegd, te grote verwachtingen gekoesterd, maar om met de engelsen te spreken: "It's no use crying over spilt milk".

In 2011 gaan we natuurlijk onvermoeibaar door met de pogingen voldoende geld te genereren om onze "droom", een eigen sleper, te realiseren. Hoe gaan we dat doen? Door fondsen aan te schrijven, bedrijven om een sponsering vragen en kijken of er bij verschillende overheden subsidies te verkrijgen zijn. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat u niet meer mag bijdragen aan onze droom. Ik zou zeggen: laat u niet weerhouden, ga niet stilletjes in een hoekje zitten wachten tot het gevoel over is maar sponsor spontaan. Ik kan natuurlijk niets beloven maar ik hoop de droom gerealiseerd te hebben voordat ik stop met scouting.

Ik wens u een heel goed en voorspoedig 2011 en ik hoop met u samen over een jaar te kunnen zeggen "ja het is gelukt".

Maarten Kylstra

Groepsschipper.



Dolfijnen

Met de Dolfijnen gaat het goed. Toen de zomer begon hadden we jammer genoeg nog maar weinig gevaren. Heel erg vonden we dat niet want dat kwam omdat we zoveel andere leuke dingen hadden te doen. Na de zomer hebben we gelukkig nog veel kunnen varen. We hebben vaak erg mooi weer gehad en ook als het een keer wat harder waaide zijn we toch het water op gegaan. De laatste weken heeft Nadja met hulp van mensen van andere speltakken telkens een groepje Dolfijnen mee uit zeilen genomen. Dat was natuurlijk een bijzondere ervaring, die om herhaling vraagt. Dus Dolfijnen... wie weet volgend seizoen weer. In september deden we mee aan Kleurrijk Wijk. Bovendien hebben we een heerlijke spelmiddag in Ballorig achter de rug, samen met andere Dolfijnen, Welpen, Esta's en Kabouters uit de regio.

Inmiddels is het winterprogramma begonnen. Waar dat voor de oudere speltakken hard werken betekent, gaat voor de Dolfijnen de lol dan gewoon door. De eerste weken van het winterprogramma hebben we het thema "Water" afgerond. We hebben allerlei proefjes met water gedaan, een regenmeter gebouwd en zelfs een heuse waterraket. Het tweede deel van het winterprogramma gaan we het communicatieinsigne verdienen. Alle spelletjes die we doen en de dingen die we leren – dat doen we soms ook bij de Dolfijnen, maar dan wel op een hele leuke manier – hebben dan op de één of andere manier met communicatie te maken.

Eind november hebben we afscheid genomen van Alex, Dennis, Jochem, Jurrian, Misha en Ynte die zijn overgevlogen. We wensen jullie een hele toffe tijd bij de Orca's en eh... veel sterkte bij het schuren.

De Dolfijnen



Orca's

Sinds de zomer is er weer een hoop gebeurd bij de Orcas. Ieder moment dat het ook maar even mogelijk was zijn we op het water geweest. Meestal roeiend, soms echter ook zeilend en zelfs heel af en toe peddelend met de kanos.



In de zomer is een aantal Orcas mee geweest naar jubjam. Dat was een super kamp dat niet snel zal worden vergeten. Na de zomer vakantie hebben we een minikamp gemaakt met de naam Sparta, wat een vage relatie heeft met spartaans. We hebben de kinderen in zelf gemaakte dektentjes in de boten laten slapen.





Eten gemaakt op het kampvuur, veel gekletst en gelachen en ook bij het kampvuur gekeken naar het onweer aan de overkant van de Lek. Dat is mooier dan een film. Ook dit kamp zullen de meesten niet snel vergeten.



Het is niet enkel dulle pret bij de Orcas, we doen ook hele serieuze zaken zoals werken aan het roei diploma. Daar is een aantal Orcas weer netjes voor geslaagd zodat die bij de verkenners, als ze eenmaal over zijn gevlogen gelijk kunnen gaan beginnen met leren zeilen. Dit keer waren het niet alleen Gerdien en Silvana die zijn geslaagd maar ook Robert. Ronald lukte het om het zeil diploma te behalen. Dat is handig, nu kunnen we ook met wat meer wind toch het water op.

Bij de Orcas staan we heel open voor ideeën die uit de groep komen. Dit keer kwamen – hee weer – Gerdien en Silvana met het idee voor een film marathon. Dan hebben we omgevormd naar FIMA. We hebben tot het al bijna licht werd films gekeken, totdat er een paar onder de film in slaap vielen. Die hebben we toen wakker gemaakt en naar bed gestuurd, wat tevens het einde van het film kijken was, om 04:00. Na het ontbijt hebben we de boel met zijn allen opgeruimd en naar huis gegaan. Het gerucht gaat dat er toen een paar alsnog zijn gaan slapen

In november hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal van onze Orcas. Die zijn nu naar de verkenners gegaan. Wel jammer hoor, het was een heel gezellig groepje. Gelukkig hebben we ook een aantal hele leuke Dolfijnenen over gekregen naar de Orcas zodat we weer bijna een volle groep hebben.

Deze winter gaan we weer hard aan het werk, om te proberen wederom de prijs voor de best onderhouden boot in de wacht te slepen. Dat wisselen we dan af met stukken theorie en spel zodat we in het voorjaar een aantal kinderen voor het theorie examen kunnen laten opgaan. We zullen zien hoe het gaat, maar het gaat vast wel lukken. Ik weet zeker dat onze bootsen, Pim en Kimberly een hele goede bijdrage zullen leveren aan het uitleggen van al die moeilijke dingen aan de anderen.

Ik ben heel benieuwd wat voor ideetjes er dit jaar uit de groep komen om te gaan doen...

Kijk voor een completer beeld van wat we doen ook op
<<http://orcas.sealions.nl>>

Ronald.



Het afgelopen half jaar met de verkenners:

In het afgelopen half jaar hebben de verkenners weer lekker opkomst gedraaid en waar het bij ons vooral om draait: veel varen en veel over het zeilen leren.

Een hoogtepunt van afgelopen zomer was absoluut de JubJam100 in Roermond. Met de verkenners zijn we 10 dagen op kamp geweest, samen met ruim 10.000 andere scouts!

Het was een enorm kamp met heel veel geregel en veel mensen. Dat was de eerste dag goed te merken met het opbouwen, overal zag je groepen die van alles kwijt waren en in de regen hun tent op stonden te zetten. Gelukkig waren voor ons Stefan en Marlon voorop gegaan. Allereerst om te helpen met het lossen van onze boten. Onze boten zijn namelijk met een grote boot gebracht. Na het boten lossen hebben zij samen alles al voor ons in orde gemaakt. Toen we aankwamen was dus het enige wat we nog moesten doen de spulletjes in de tenten leggen. Ideaal!

De eerste dag was er een grote opening, midden in Roermond. In een grote stoet gingen we erheen om daar te kijken naar Sipke Jan Bousema die de boel aan elkaar presenteerde en muziek van de BadBoyz.



's Avonds vond er het foodfestival plaats. Alle groepen hadden een lekkernij uit hun eigen streek klaar gemaakt en alle kinderen mochten langs gaan. Wij trakteerde op kersentaart, met liefde door Gert gemaakt. Verder was er iedere avond wel een leuk muziekfeest in de Haïti's hut, de feesttent van ons subkamp. Meestal was deze in een bepaald thema.



Anders was er op 'de Plaza' (het hoofdterrein met verschillende accommodaties) wel iets te doen.

Zondag bijvoorbeeld was het celebrations-day. Die dag was er een actie voor War Child en 's avonds een groot feest met alle speltakken.

Een van de accommodaties op het Plaza was een radiostation. We hebben het hele kamp scoutfm kunnen luisteren.

Bij de plaza waren een aantal mensen ook bezig om een nieuwe boot te lassen. Hier hebben we even bij gekeken en een aantal hebben hier hun eigen dol gemaakt.

Ook was er een tent met als thema JOTA/JOTI dit is zelf echt iets over de radio zenden. Lars en Jente hebben hier hoogstpersoonlijk nog iets op uitgezonden.

Een hoogtepunt van het kamp was de gondelvaart. Alle boten voeren met lichtjes en lampionnetjes aan in een lange stoet over de Maas. Ook wij waren van de partij. Het was koud en nat, maar wel ontzettend leuk.



Een ander hoogtepunt was het waterspektakel. Met allemaal spelletjes en waterglijbanen zijn we toen met z'n allen een hele middag zoet geweest in het water.





Als afloop van het kamp was er een grote sluiting op de Plaza. Met z'n allen zaten we naast elkaar en werd er met behulp van alle elementen een spannende show gegeven.

Vuurspuwers, vuurdanseressen, een zangeres die in de lucht hing en zangers in een bootje en als klap op de vuurpijl: grootst vuurwerk!



Kortom: het was een geweldig kamp. We hebben veel nieuwe mensen leren kennen, veel nieuwe ervaringen opgedaan en veel geleerd.

Een paar weken hierna zijn we weer begonnen met normale opkomsten draaien. Lekker varen. Na enkele weken is Nick gestopt als verkennersleiding, hij was te druk met andere dingen. Buiten scouting om. We willen Nick al het succes hiermee wensen. Gelukkig blijft hij wel stam. We zullen hem dus nog vaak tegenkomen.



Helaas was het varen, na een (veel te) korte tijd al weer over, omdat de boten het water uit moesten. We hebben toen gezellig samen een vaarseizoensluiting gehad.

Met twee boten gingen de verkenners het water op en hebben we een spel gedaan met ballonnen. Lekker fanatiek is het uiteindelijk gelijkspel geworden.

Na afloop van het varen was er warme chocolademelk om wat op te warmen en een lekkere roze koek. Toen hebben we gezellig met alle verkenners frietjes gegeten, met veel mayo. De verkenners hadden heel creatief een tafelkleed gemaakt van huishoudfolie en daar hebben we van gegeten. Opvouwen en alles was weer schoon.



Het was al met al een superleuk vaarseizoen en nu gaan we binnenkort weer aan de slag met het bootonderhoud. Dit wordt vast ook heel leuk, we maken er wat van! Natuurlijk hebben we ook nog het kerstkamp op de planning staan. Hierover meer in de deze nieuwsbrief

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar alvast,
De verkennersleiding



Wilde Vaart

Een turbulent jaar voor de Wilde Vaart. Veel wisselingen en er staat nog veel te gebeuren.

Even terugkijken vanaf de zomervakantie. Sjoerd en Evelien zijn coördinator. Sjoerd stopt in de zomer met het coördinatorschap maar gaat toch mee op Jubjam met de WV. Hoewel er wat dingetjes tegen zaten is het toch een geslaagd kamp geworden.



Jasper en Owen gaan over naar de Stam (volgens mij moeten ze daar nog wel ontgroend worden).

Evelien gaat in september naar Australië, volg haar avonturen op :
<http://eveliendejonge.waarbenjij.nu>



Nick neemt de coördinatie over en organiseert met Mitchell en Rens een kampje in Maurik. Er werd geslapen in de boten en volop gezeild.

Helaas neemt Nick het besluit om te stoppen bij de WV, maar wordt wel stamlid.

Ondergetekende heeft tijdelijk het coördineren waargenomen, maar inmiddels hebben we IJsbrand bereid gevonden dit over te nemen, uiteraard krijgt hij nog ondersteuning van mij.

Inmiddels hebben we ook 2 nieuwe leden van buitenaf erbij.

Hoewel de WV wel wat kleiner is geworden is de energie er niet minder om. Dat blijkt wel uit het feit dat de boten er nog geen week uit zijn en de 693 al de eerste laag verf heeft te pakken. Binnenkort hopen we pannenkoeken te eten en wordt er in het voorjaar een WV-weekend gepland.

Gert



Stam

Stam(p)kamp,

een kamp vol gezelligheid. Een bewijs hiervan: de parasolletjes in het plafond.

De eerste avond werden we gelijk al onder gedompeld in het thema: Italië!

Gert en Suus stonden als echte 'papa picolini`s' pizza te bakken in de keuken, met veel kaas, extra olijven en kilo`s ham. Gerben had echte Italiaanse cocktails gemaakt en zat hier heerlijk van te genieten. Iedereen kreeg er één bij binnenkomst: de aardbei werd eruit gehaald, het parasolletje in het plafond geduwd en de rest weer terug aan Gerben gegeven. Na een heerlijke maaltijd (met enigszins harde pizza) en 2 spannende films kon er de keuze gemaakt worden of je ging slapen of nog iets ging drinken. Er was een groot verschil te zien in bedden: je had de 'betere' bedden (luchtbedden die hoger waren dan menig bed), de veldbedjes en de zelfopblaasbaar matjes.

De volgende ochtend werd er rustig gestart, het ontbijt bestond uit heerlijke warme broodjes met Hollands beleg. De dag werd voortgezet met een tocht naar de kamplocatie die voor sommigen toch wat lastig was. Zeker toen we met een oliaat (een doorzichtig vel die je op een kaart moet houden voor de juiste route) aan de slag moesten. De juiste kaart was namelijk niet te vinden. Na wat zoeken heeft één van de twee groepen de juiste route gevonden. Daarna stond Gerben ons op te wachten in de kou met een verrukkelijke Italiaanse ciabatta. Hier kregen we de volgende code voor het eind punt: De Pionier. Na wat zoek bleek het een clubgebouw in Apeldoorn te zijn. Eenmaal hier aangekomen hebben we heerlijk gebarbecued.

`s Avonds hebben we met zijn allen een heftig potje kopspijkers gespeeld.

Waarna sommige mensen de volgende ochtend de spijker nog in hun kop hadden.

De volgende ochtend hebben we het apeldoornse bos onveilig gemaakt, maar vooral aan de stok gehad met klompen. Oftewel we hebben geboerengolft maar dit keer niet op het veld maar over het pad door het bos. Zoals een echte stammer betaamt ging dit niet recht over het pad maar dwars door het bos. Vervolgens hebben we met twee huifkarren een route gevolgd door het bos. Het hele convooi werd getrokken door twee opstandige hengsten. Alleen waren deze twee nog soft in vergelijking met wat er op de huifkar zat. Gelukkig zijn we toch veilig uit het bos



gekomen door stalmeesteres Anne. De avond werd vervolgd met een potje stappen in Apeldoorn en in het clubgebouw.

De volgende ochtend is er uitgebrakt en zij we rustig aan weer terug gegaan richting ons eigen clubgebouw in de jachthaven.

De STAM wenst iedereen een vruchtbaar Nieuwjaar toe!

Gerben.





Dit ben ik dus (alleen dan wat minder rood, want zo was de foto mooier ;))

Phoe, dat is een opgave, schrijf eens wat over jezelf. "Kan niet moeilijk zijn..." dat zou je denken. Maar wat vinden jullie nou leuk om te lezen?! Ik heb werkelijk waar geen flauw idee als ik begin aan dit stukje. Dus vergeef me asjeblieft al mijn blunders, saaie stukjes en spelfouten!

Nou goed, om te beginnen. Ik ben dus Nadja, ik ben leiding bij de leukste speltak van onze groep: de Dolfijnen. Ik ben 17 jaar oud of jong, hoe je het ook noemen wil. Verder volg ik een opleiding SPH (sociaal pedagogisch hulverlener), waarbij ik in het eerste jaar zit.

Ik kan het nu gaan uitleggen, maar eigenlijk vind ik dat als je er

Placemats+lege colafles+ Nadja= Ehh.. Tsjaa.. dit dus...

meer over wilt weten je maar gezellig even moet komen babbelen. Verder werk ik 3 avonden per week bij de Albert Hein op de Steenstraat, waar ik ongeveer een jaar geleden mijn vriend heb leren kennen. Naast scouting vind ik het erg leuk om met kinderen bezig te zijn. Zo pas ik wel eens op, maar vind ik het ook heerlijk om verhalen te schrijven. Meestal zijn deze dan ook voor kinderen, maar ik schrijf ook af en toe een blog (kijk maar eens op <http://nadja.vdhoef.net>). Bij schrijven hoort natuurlijk veel lezen, en dat vind ik dan ook heerlijk! Al komt daar de laatste tijd niet zoveel van.



Tekenen vind ik heerlijk en als je de muziek aanzet kunnen mijn voeten niet meer stil staan. En bij de goede (of verkeerde natuurlijk) kan ik ook nog heel hard meezingen. Ja, ik houd wel van lekker creatief, maar vooral van lekker gek.

Het moment dat ik niet heel gek doe, moet volgens mij nog komen!

Naast gek doen vind ik het heerlijk om met vriend(inn)en te zijn. Gezellig kletsen, lachen, lol maken, samen zeilen, ik ben er altijd klaar voor! Ik hoef dan ook niet lang na te denken als er iets geregeld moet worden (samen met vrienden). Als het straks maar gezellig is!



Als je een spoeplepel bent vergeten tijdens de opkomst roer je toch met een... eh... wortel?!

Waar mag je me 's nachts voor wakker maken? Vroeger zei mijn lerares Frans altijd dat als ze me wakker maakte ze van "être" (= Frans voor "zijn") en "avoir" (= Frans voor "hebben") alle werkwoordsvormen wou horen. Nou, hier mag je



me dus niet voor wakker maken! En ook niet, zoals een lerares van mijn nieuwe opleiding wil, voor de definitie van beleid (die kan ik je toch niet geven). Nee, waar je me 's nachts voor wakker mag maken is zo'n heerlijk wolkenoetje van Dr. Oetker. Je weet wel met chocolademouse en slagroom... Dat moet je alleen niet te vaak doen, dat is ook weer niet goed voor me! O, en voor chocoladefondue of lekker zeilen mag het ook! (nee ik ben niet gek op chocola of zo)

Ik kan ook best hard werken hoor!

Eigenlijk weet ik niet zo heel goed wat ik verder nog kan schrijven, maar ik hoop dat jullie zo een beetje meer van me weten, samen met de foto's. En; als je nog iets wilt weten, mag je het altijd vragen!



Ik geef de pen door aan Wouter. Veel plezier ermee.

Liefs,

Nadja



Agenda 2011

maand		Datum	aktiviteit	Wie
januari	za	1	kerstvakantie	
	za	8		
	za	15	Dolfijnen nieuwjaarsduik	A-team
	za	15	Scouting got talent	eigen
	za	22	admiraliteitsbowlen	Admiraliteit
	za	29	iscout	eigen 16+
februari	za	5		
	vr	11	theorie 1	NAC
	za	12		
	za	19	Voorjaarsvakantie/wv-kamp	wv
	za	26	voorjaarsvakantie	
maart	za	5	Vrijwilligersweekend	eigen
	zo	6	Vrijwilligersweekend	eigen
	wo	9	NAC vergadering	NAC
	za	12		
	za	19	kwartiermeestersweekend	A-team
	vr	25	vlootraad	admiraliteit
	za	26		



Begin vaarseizoen			
april	za	2	paasweekend
	vr	8	theorie 2
	za	9	
	za	16	
	za	23	pasen
	za	30	koninginnedag/ meivakantie
Mei	za	7	meivakantie
	za	7	Citro Mobile
	zo	8	Citro Mobile
	za	14	Orca vaar-speldag
	za	21	Zeilinstructiekamp
	wo	25	NAC vergadering
	za	28	praktijkdag
juni	do	2	hemelvaart
	za	4	Jazz by Duurstede
	za	4	Golf by Duurstede
	za	11	Pinksterkamp
	za	18	
	za	25	praktijkdag
juli	za	2	zomervakantie midden

