

# Nieuwsbrief



**Vakantie 2009**

---

hoofdsponsors



**Pisano**  
Scheeps- en Jachtreparatie,  
Las- en Reparatiewerk,  
Inboard- en Outboardservice,  
Buitenboordmotoren en Watersportartikelen

telefoon 0343 57 45 58



## Stukje van de redactie.

Beste allemaal,

Toch nog een clubkrantje voor de vakantie. Gelukkig!!

Allen een fijne vakantie toegewenst!

De winnaar van de prijsvraag vorige keer is Vincent van Rijn. De goede antwoorden waren:

Foto 1: Gert

Foto 2: Maarten

Foto 3: Ben

Hopelijk doen er deze keer meer mensen mee met de prijsvraag!

Groeten,

Niels Gadellaa

Gert van Grinsven

Dunja Kuenen

---

Beste scouts van Scouting Sea Lions Zeeverkenners,

We verzamelen sinds kort statiegeld flessen. Er is een klimmuur in de werkplaats, waar de flessen doorheen kunnen. Met het geld wat we hier binnen halen willen we op den duur duurzaam materiaal aanschaffen voor Scouting.

Alvast bedankt,

De Stam.



## Inhoudopgave

Stukje van de redactie.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Bestuur.....	4
Dolfijnen.....	5
Orca's.....	6
Verkenners.....	7
Wilde Vaart.....	8
Stam.....	9
Geef de pen door.....	10
Prijsvraag.....	11

---

### Verdere sponsors



## Bestuur.

Beste Scouts,

Er zijn dingen veranderd! Goede dingen!

We zijn nu een vereniging geworden in plaats van een stichting, weinig veranderingen alleen de naam en een paar kleine dingen wat betreft de vergaderingen.

We hebben het de laatste tijd erg druk gehad, maar alle leiding heeft het toch voor elkaar gekregen om de groep draaiende te houden. Veel respect voor allen! Het is echt een drukke periode geweest, veel mensen waren moe en er soms zelfs klaar mee, maar we hebben het met z'n allen volgehouden! Ook veel hulp aan elkaar gehad!

We zijn door alles ook nader tot elkaar gegroeid. Voorgaande jaren waren er echt verschillende speltakken, iedereen was voor zich. Door het druk zijn enzo zijn we naar elkaar toegegroeid. Dit werkt vele male beter. Ik hoop dat we het nog vele jaren zo vol houden!

Nu vakantie! Hopelijk kunnen we allemaal lekker genieten en uitrusten. Uit voorgaande jaren blijkt dat de maand september meteen weer druk begint! Dus dan kunnen we er weer tegen aan. Geniet van de tijd die we even kunnen uitrusten!

Groeten,  
Niels Gadellaa



## Dolfijnen

Als je de afgelopen weken wel eens op zaterdag op de oven bent geweest, dan moet je het bijna gehoord hebben, het eind van onze Dolfijnyell: “Yoooooo, DOLFIJNEN!!!!”. En als je denkt dat het elke keer wat harder klinkt dan zou dat best kunnen, want onze Dolfijnengroep groeit snel. Inmiddels hebben we zestien enthousiaste leden en bijna elke week komt er wel een nieuwe Dolfijn kijken.

Na de grote “volksverhuizing” die overvliegen heet, hebben we een heel erg jonge groep. Gemiddeld nog geen 8,5 jaar. Maar we zijn stoere en enthousiaste jongens en meiden dus dat maakt allemaal niet uit. Sinds begin mei zijn we aan het kanoën. Dat is nog best lastig, zeker als het hard waait. Maar het gaat – mede dankzij de instructies van Ben en Esther – steeds een beetje beter. We hebben met elkaar afgesproken dat, als voldoende kinderen hun kanoinsigne hebben gehaald, we over twee jaar op een eiland in de Biesbosch op zomerkamp gaan. Dus we weten met elkaar, waar we zo hard aan werken. Natuurlijk maken we ook veel plezier met elkaar en de meeste opkomsten liggen er dan ook wel een paar Dolfijnen naast in plaats van in de boot.

Over plezier en kamp gesproken. De afgelopen weken zijn we twee keer achter elkaar op kamp geweest. Eerst op Pinksterkamp in Maurik. Daar hebben we samen met alle andere SeaLions en Waterscouts uit de wijde omgeving genoten van het mooie weer. Drie weken later zijn we samen met de Orca’s (en die hebben daar vast hun eigen verhaal over te vertellen) in de bossen van Austerlitz op kamp geweest. Dat was erg gezellig. Toevallig was het de langste dag van het jaar. En dat hebben we geweten. De leiding had verzonnen dat het wel leuk zou zijn om zonsopkomst en zonsondergang mee te maken. Dus werden we om kwart voor vijf al wakker gemaakt en gingen we pas slapen toen het weer donker was. Als we nog een beetje moe uit onze Dolfijne oogjes kijken weet je hoe dat komt. Gelukkig is het bijna vakantie..... ZZZZZZZZZZZ



## Orca's

De Orca's hebben in de winter hard mee gewerkt aan het onderhoud van de boten, afgewisseld met theorie en spelletjes. Toen na de winter de boten eindelijk het water in konden zijn we dan ook direct gaan varen en oefenen voor het praktijk examen.

Het resultaat van het onderhoud kwam op PIKA mooi boven water, we hebben de eerste prijs gewonnen voor het onderhoud! Verder hebben we ook de eerste prijzen gewonnen voor alle wateronderdelen waar aan mee hebben gedaan. Naast de vaaronderdelen hebben de Orca's ook mee gedaan aan het Dolfijnenspel-programma op zaterdag. Het was een heel leuk kamp waarna we de smaak goed te pakken hadden. Het volgende kamp was samen met de Dolfijnen: DOORZOKA.

Dit DOORZOKA stond in het teken van de langste dag die we net zouden missen. De gemiste minuten hebben we ruimschoots terug gewonnen. Dit kon door de dag zo volledig mogelijk te gebruiken en dat hebben we dan ook gedaan. Het opkomen van de zon hebben we net moeten missen, dat valt op 20 juni ook niet mee, als je voor die tijd nog even moet slapen... We hebben een puzzeltocht gehouden die uit kwam op het beginpunt van een schatzoektocht die uitkwam aan het begin van een schatzoektocht die uitkwam aan het begin van een schatzoektocht die .... Nouja, we zijn gewoon uren aan het zoeken en puzzelen geweest. Hartstikke leuk.

Later op de avond zouden we gezellig een potje levend stratego in het donker gaan spelen. Dit liep voor de Orca's een tikkeltje anders dan verwacht. Een stel loslopende zombies, spoken, spinnen en laag vliegende lijken maakten het tot een wat spannende avond die menigeen niet snel zal vergeten... De groep heeft zich prima vermaakt en het was gewoon weer een super kamp met super weer. Gezien het feit dat elders in het land stortregens en hagelbuien zijn geweest kan je weinig anders concluderen dan dat we bij de Scouting toch wel hele korte lijntjes met het weer moeten hebben .... ;-)

vergeet niet om zo af en toe ook eens op de Orca blog te kijken, te vinden op <http://orcas.sealions.nl>



Soms, heel soms, heel vroeg in de ochtend, heel diep in het bos kan je ze tegen komen. Wij hebben ze gezien: echte zeeleeuwjes. Zomaar tijdens de ochtend wandeling, vlak nadat de zon op kwam, nog voor het ontbijt.



## Verkenners

We hebben alweer een drukke periode achter de rug met de Verkenners. De boten zijn het water in gegaan en vanaf toen hebben we veel gezeild. Iedere week stond er wel goede wind. De weken dat er iets minder wind stond konden we gaan roeien of wrikken. We hebben met z'n allen al veel geleerd deze periode. Het Pinksterkamp was weer super dit jaar. Drie dagen fantastisch weer: zon en wind. Dit gebeurt niet vaak samen. Helaas dit jaar geen prijs voor de Verkenners maar wel genoeg motivatie om goed te gaan oefenen voor volgend jaar!

Op zomerkamp gaan we dit jaar samen met de Wilde Vaart naar Zeewolde, we hebben hier een plekje op een eiland..De laatste dagen zullen we via een trektocht terug varen via Muiden tot aan Utrecht. Hopelijk werkt het weer mee! We hebben een leuk thema voor op kamp, maar dit zullen jullie lezen in de volgende clubkrant. Wat al wel zeker is, is dat we veel gaan zeilen! De randmeren zijn perfect om op te oefenen!

We zijn ook druk in de weer geweest voor een aantal goede doelen en organisaties. We hebben bijvoorbeeld mee geholpen bij 'klap over de Lek'. Een dag georganniseerd door de Rotary van Wijk bij Duurstede. Het geld dat opgehaald werd ging naar stichting Droomhuis. De bedoeling van de dag was, om een drijvende golfbal, over de Lek heen te slaan. Natuurlijk redden veel ballen de overkant niet en vielen dus in het water. Hier hebben de Verkenners en Orca's er zoveel mogelijk van opgevist.

Een paar Verkenners hebben meegeholpen bij 'dreamnight at the zoo' dit was een speciale avond in Ouwehands Dierenpark voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen samen met hun familie. We hebben hier knopen bordjes gemaakt, riem gehangen, en geschminkt.

De Verkenners hebben ook nog gestaan bij 'de dag van nu en later'. Dit jaar was het thema duurzaamheid. We waren in sleep naar de stadshaven gegaan, tussen de middag lekker patat gegeten en de rest van de dag hebben we instructies gegeven over roeien, wrikken en zeilen. Om vier uur zijn we terug gevaren naar de steenoven. Halverwege moesten Niels en Stefan nog even terug naar de stadshaven, ze waren vergeten Evelien mee terug te nemen aan boord.





## Wilde vaart

“Leuk!” dacht ik toen ik een mailtje van Niels kreeg wie er iets wou schrijven voor de clubkrant. “Dat wil ik wel doen!” Ik terugmailen, maar nu zit ik al ruim een kwartier naar m’n beeldscherm te staren. Ik weet dus gewoon niet wat ik schrijven moet... Wat de Wilde Vaart is kan ik gewoon niet in een paar woorden op papier zetten. Dat g`aat gewoon niet, maar ik zal mijn best doen om wat dingetjes op te schrijven.

Elke week regelt iemand anders de opkomst. Met z’n tweeën dan, maar toch. We hebben al een keer trefbal op het water gespeeld, stropdassen verzameld en voor piraat “gespeeld”... Je ziet; we doen elke keer wat anders. En natuurlijk doen we alle spellen op en rond het water. Heerlijk zeilend tussen de Gravenbol en het Clubhuis.

Ook is er laatst bij ons een groepje van de school van Susan langs gekomen. Ze deden een onderzoek naar een groep. Daar moesten ze een verslag over maken. Naast een heleboel foto’s hebben ze geloof ik ook erg veel lol gemaakt. Ik vond het in ieder geval erg gezellig!

Natuurlijk is het bij ons –zoals ongetwijfeld ook bij de andere speltakken- super gezellig! Gezellig kletsen, lachen, lol maken... noem maar op 😊

Nou ik weet het niet meer hoor... Het is, geloof ik, nog aardig gelukt... Hoop ik dan maar 😊



## Stam

Nog even voor diegene die niet precies weten wie wij zijn: De Stam is een speltak voor leden die te oud zijn voor de andere speltakken en voor mensen die wel lid willen zijn van onze groep, maar die geen leiding kunnen of willen zijn. De Stam steunt andere speltakken, zorgt dat de bar gevuld blijft en heeft opkomst op elke vrijdagavond.

De afgelopen periode zijn we weer actief geweest. Zo hebben we in het voorjaar ons eerste eigen Stamkamp gehouden in Mook. Met zes man en één vrouw hebben we gecrepeerd in een tent. Op het terrein was een toiletgebouw waar alleen het damesgedeelte van open was en waar het warme water het niet deed, brrrr!

De eerste dag op kamp hebben we netjes een kamp opgebouwd en zijn we de kolonisten van Catan en psychologisch memory gaan spelen. 's Avonds hebben we een gps tocht gehad over het kamp terrein.

De volgende dag zijn we een gevaarlijke sport gaan doen: minigolf. Sjoerd ging daar van opwinding zomaar onderuit. Na het minigolf gingen we lekker picknicken in een speeltuin bij Mook. We hebben alle toestellen even getest en goed gekeurd! 's Middags hebben we even gerelaxt en ons voorbereid op het avondonderdeel: met de trein naar Nijmegen voor een GPS kroegentocht, door Niels uitgezet op basis van google earth. Het was een grote verrassing waar we terecht zouden komen. Aan het einde van de tocht moesten we snel naar het station om de laatste trein te halen. Gert had van te voren gekeken op zijn blackberry wanneer de laatste trein zou gaan. Helaas hadden we niet goed gekeken, want die laatste trein op de blackberry bleek eigenlijk een bus te zijn! Uiteindelijk zijn we dan toch terug gekomen op het crepeer terrein.

De derde dag eerst rustig wakker geworden en toen met z'n allen naar het water gelopen om te gaan kanoën. Niet in een gewone kano, maar in eentje voor tien personen! Dat hebben we een uurtje gedaan, op een prachtige dag (we waren bijna allemaal rood!). Omdat het zulk mooi weer was zijn we lekker op het terras bij de kanoverhuur blijven zitten onder het genot van ijsthee en een bittergarnituur.

Daarna zijn we naar Nijmegen gegaan om een bierbrouwerij te bezoeken. Helaas hadden ze daar niet de goede tijd voor ons gereserveerd, waardoor we het helemaal moesten afblazen, 's Avonds hebben we lekker gebarbecued. Al met al was het een zeer geslaagd weekeinde, volgend jaar weer, maar dan in Miami beach resort of zo!

Ook zijn we nog behulpzaam geweest als kookstaf op Pinksterkamp en hebben we de bossen van Austerlitz onveilig gemaakt als levend spookhuis voor de orca's.



## Geef de pen door

De bedoeling is dat ik wat over mijzelf vertel.

Wie is Robert.

Ja, ik ben de oudste zoon van Gert die je bij de vorige 'de pen' hebt kunnen lezen.

Goed voor de personen die het niet meer weten vertel ik het nog maar een keer. Ik heb een vader(Gert, leiding en bestuurslid), moeder(Lidwien, die niks te maken wil hebben met Scouting), een broertje (Wouter als ex-scout) en tot slot nog een zusje(Susan, scout bij de Wilde Vaart)

### Scouting.

Jéééé Scouting, zo zat ik 10 jaar geleden nog niet om Scouting te springen. Mijn zus en ik moesten met wat tegenzin voor de eerste keer naar Scouting om allerlei spelletjes te doen bij de welpen met kinderen die we niet kenden (dat is best eng hoor). Maar aan het einde hadden we het helemaal naar onze zin en je ziet 10 jaar later nog steeds bij Scouting.

In mei van 2005 kreeg ik het ineens een stuk drukker, want mijn vader vroeg mij of ik leiding wilde worden van de Dolfijnen en dat leek mij wel leuk. In die tijd was Douwe Kielstra coördinator van de leiding Dolfijnen. Mijn vader en Ben Hoogendoorn waren de overige leiding waarmee ik een geweldig zomerprogramma heb meegedraaid. In de winter die daarna kwam vroeg de Beverleiding of ik ook daar wilde gaan helpen en kon daar geen nee op zeggen. Ook bij de Bevers ging het goed tot begin dit jaar, want na overleg hebben we besloten dat we de Bevergroep gingen opheffen, omdat we te weinig Bevers overhielden.

### Buiten Scouting.

Naast Scouting doe ik een studie Middenkaderfunctionaris elektronica bij ROC Midden Nederland. Anderhalf jaar geleden kwam mijn moeder met een cursus Bridge, die ik kon gaan volgen. Nu zal je denken dat dit een spel is voor oudere mensen. Dit komt alleen maar omdat jonge mensen niet zoveel zin hebben om na te denken(doe ik liever ook niet). Nu voor mensen jong en oud die bridge wel leuk zouden vinden geef je op voor de cursus, het is iets waar jaren plezier van kunt hebben net als Scouting.

Buiten Scouting, school en Bridge zit ik veel achter de computer. Ja dat klopt ik ben een computer nerd. Ik ben dol op het spelen van bord- en computerspelletjes. Mijn favorieten zijn Kolonisten van Catan, World of Warcraft (WoW) en Warrock (schietspel).

Naar wie gaat de pen? Naar Sjoerd!

### Rare vragen:

Ja, ik heb wel rare vragen gehoord, maar deze vielen op:

*Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?*

Liever niet, ik slaap graag uit

*Kun je ook zonder een computer?*

Ja, dat kan ik best zonder computer iets doen, maar ik zit graag achter de computer.



## Prijsvraag

Dit zijn jeugdfoto's van enkele leiding leden. Iedereen kan raden wie het zijn.

Antwoorden kunnen worden gegeven via de mail: [prijsvraag@sealions.nl](mailto:prijsvraag@sealions.nl). Of via onderstaand formulier in de prijzenbox op Scouting te doen. Het insturen/inleveren kan tot 30 september. Onder de goede inzenders wordt een kaart van €5,- verloten. Met deze kaart is het mogelijk om snoep e.d. bij de bar te kopen.



Foto 1



Foto 2

---

Foto 1.....

Foto 2.....

Naam:..... speltak.....

