

Nieuwsbrief



hoofdsponsors



Pisano
Scheeps- en Jachtreparatie,
Las- en Reparatiewerk,
Inboard- en Outboardservice,
Buitenboordmotoren en Watersportartikelen

telefoon 0343 57 45 58



Stukje van de redactie.

Na een lange stilte laten we toch weer van ons horen. Het is ons gelukt jullie weer een Nieuwsbrief in handen te geven. De SeaLions is uitgebreid met een nieuwe speltak: de Orca's en de redactie is versterkt met Niels Gadellaa en Mike Dingjan. Met deze uitbreiding hopen we jullie vaker te kunnen berichten.

Daarnaast zijn we als club naarstig op zoek naar mensen die de leiding willen komen versterken. Al met al is er ruimte voor groei binnen de club.

Rest ons nog aan het eind van dit jaar jullie als redactie fijne feestdagen te wensen maar bovenal een nieuw jaar met veel scoutingplezier.

Mike Dingjan
Niels Gadellaa
Jeene van der Hoef
Dunja Mélotte

Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep!

Wie wil de leiding van de Bevers komen versterken?

De Bevers is de jongste speltak van de scouting SeaLions. De kinderen van vijf tot acht jaar stappen iedere zaterdagochtend om 10 uur door de deur in het land Hotsjietonia. Daar wordt gespeeld en geknutseld. Vaak samen met Frederik Scheuremaar, Lange Doener, Hompedomp en vele anderen. Om 12 uur stappen ze weer naar buiten.

Ook de andere speltakken kunnen versterking gebruiken zodat de continuïteit van de opkomsten gewaarborgd kan worden. Vanaf de Dolfijnen, de speltak die volgt op de Bevers, gaan de kinderen het water op in de periode eind maart tot eind oktober. In de winter is er tijd voor spel, theorie en onderhoud van de boten.

Interesse? Neem contact op met Maarten, Maarten.kylstra@hetnet.nl

De SeaLions hebben heel veel foto's genomen in de loop der jaren. Er zijn veel foto's online gezet op <http://foto.Sealions.nl>

Verder hebben we een forum hier wordt over scouting gekletst maar toch ook over dingen buiten scouting. Hier is het adres <http://forum.Sealions.nl> van.



Inhoudopgave

Adreslijst bestuur, teamleiders en coördinatoren.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Stukje van de redactie.....	2
Inhoudopgave.....	3
Alle SeaLions saluut.	4
Bevers.....	5
Dolfijnen.....	6
Orca's	7
Verkenners	8
Wilde Vaart.....	9
Stam	10
Regiorally.....	11
Geef de pen door	12
Puzzels.....	13

verdere sponsors



Alle SeaLions saluut.

Het nadert weer, het eind van het jaar. Een jaar waarin weer veel is gebeurd. Een jaar waarin er leden vertrokken zijn en er leden zijn bijgekomen. Natuurlijk hebben wij het afgelopen jaar weer aan veel externe activiteiten deelgenomen. Ik noem maar even de citro-mobioldagen, dodenherdenking, het Pinksterkamp, de Volvo-dagen en meer. Activiteiten waar veel mensen zich voor hebben ingezet.

In maart van dit jaar heeft natuurlijk ook weer het leidingweekend plaatsgevonden. Dit weekend begon met een instructie kleine blusmiddelen. Deze instructie werd weer op een onnavolgbare wijze gegeven door Arie van 't Veld, toen nog preventist bij de gemeentelijke brandweer.

Ook de diverse speltakken hebben hun eigen kampen gehad dit jaar. De Bevers en Dolfijnen in Baarn. Hier werden zij begeleid door de franse superhelden Asterix en Obelix en natuurlijk niet te vergeten Panoramix met zijn overbekende toverdrank.

De verkenners en de WV hebben een soort van estafette zomerkamp gehad. Helaas is dit kamp niet zo ver van de thuisbasis gehouden als men wel gewenst had, maar toch is het voor zover ik gehoord heb, voor beiden zeer geslaagd geweest.

Nu ik het toch over slagen heb. Dit jaar hebben veel leden de moeite genomen te studeren voor diverse examens. Ik ben blij dat veel van deze leden dan ook het begeerde CWO diploma in ontvangst hebben kunnen nemen. Nagenoeg iedereen heeft tegelijkertijd het bijbehorende MBL ontvangen. Een paar mensen moeten nog een keer laten zien dat ze aan boord inderdaad de wind eronder hebben, maar dan krijgen ook zij het insigne.

Wij hopen natuurlijk deze tendens volgend jaar door te zetten door alle leden die daar aan toe zijn theorie en praktijk examens te laten doen. Voor het eerst sinds lange tijd hebben wij ook enkele mensen die aangegeven hebben andere noodzakelijk scouting trainingen te willen volgen. Ook hiervan hoop ik dat dit het komende jaar een vervolg zal krijgen.

Ook het komende jaar zullen we niet stil (kunnen) zitten. Natuurlijk hebben we weer de vaste elementen. Het belangrijkste van het nieuwe jaar is natuurlijk dat wij in 2008 15 jaar bestaan. Dit zal onder andere gevierd worden met een jubileumdag. Dit zal plaats vinden op en rond het kasteel. Het programma hiervoor zal op een later moment uitgebreid bekend gemaakt worden.

Tot slot wil ik op deze plaats een wens uitspreken. Ik wens en hoop dat iedereen het komende jaar zijn wensen en verwachtingen bewaarheid mag zien worden. De realisatie van wensen van de een zullen uitstralen over de ander. Allen een heel goed 2008

Maarten Kylstra

Groepsschipper.



Bevers

Sinds het begin van het nieuwe seizoen is de Beverleiding ingekrompen. Eva was voor de zomer al gestopt en nu haakte ook Els af. Gelukkig bleven Cheffie (Greet), Lange Doener (Robert) en Snabbel (Hannie) er nog. Gelukkig kregen we elke week versterking uit een andere hoek van de Scouting in de personen van Maarten, Jeene en Gert. Verder krijgen we sinds een paar weken hulp van telkens een andere Beverouder. Al met al is die hulp een aangename en leuke aanwinst, we hebben ervan genoten en hopen dat ze volgend jaar weer komen.

We hebben de laatste maanden met elkaar aan het thema "Herfst" gewerkt. We zijn begonnen met een herfstverhaal, dat je ver komt als je eerlijk bent. We hebben een boswandeling gemaakt met een heuse speurtocht, dit was erg leuk maar ook erg koud. We moesten een rebus oplossen. Weten jullie de oplossing nog? We hebben met tamme kastanjes heuse spinnenwebben, poppetjes en zelfs giraffen gemaakt. Ook voor Sint Maarten zijn we aan het knutselen geslagen, want er moesten uiteraard lampionnen worden gemaakt. Zelfs op de ochtend dat Sint zijn intocht in Nederland deed, kwamen de meeste Bevers naar de opkomst. We hebben pepernoten gebakken en zo de zwarte pieten geholpen. En dat rook toch heerlijk. Wij kunnen lekkere pepernoten bakken al zeggen we het zelf. De zaterdag voor Sinterklaas kon de goede Sint gelukkig nog tijd vinden om de Bevers te bezoeken. Daarover hieronder meer. We hebben weer veel plezier gehad de afgelopen tijd en dat gaat vast in het nieuwe jaar ook weer lukken. We wensen jullie allemaal hele goede kerstdagen en een goed 2008.



Sinterklaas op bezoek bij de Bevers

Eigenlijk waren we de zaterdag voor Sinterklaas veel te zenuwachtig om naar de Scouting te gaan. Maar ja, misschien kwam de Sint ook wel bij ons op bezoek. Dus gestoken in een prachtig pietepak, met een stoere leger- of politiepet of gewoon in onze bevertrui wachtten we allemaal met grote spanning af of Sint ook dit jaar bij de SeaLions langs zou komen. We moesten van Snabbel sinterklaasliedjes oefenen, maar daar hadden we niet zo heel veel zin in. Gelukkig werd ons wachten beloond. Samen met de Sint en twee Zwarte Pieten hebben we een heerlijke ochtend gehad. Het werd snel duidelijk dat de Zwarte Pieten hun werk goed hadden gedaan. Sint wist echt waanzinnig veel dingen over ons. Zelfs dingen die we eigenlijk geheim wilden houden. Zo wist Sint bijvoorbeeld dat xxx xxxx xxxxx xxxxx



xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx [helaas, er mogen geen geheimen in de clubkrant worden gepubliceerd]. We werden er gewoon een beetje stil van. Zoals gewoonlijk maakten de Pieten er een rommeltje van, alleen moet de Sint ze echt even op pietentrainingskamp sturen. Pieten zijn toch altijd zo lenig? Nou, ze konden niet op tegen de radslag van Milan.

We hebben in ieder geval genoten en we hopen dat Sint volgend jaar weer langs komt.



Dolfijnen

Na een superspannend en gevarieerd winterprogramma - met dank aan de Dokwerkers - rond het Dolfijneneiland is de samenstelling van onze groep Dolfijnen aan het begin van het vaarseizoen behoorlijk veranderd, doordat onze oudste groep kinderen naar de nieuwe speltak - de Orca's - is overgevlagen.

De natte zomer heeft ons in dat vaarseizoen best wel dwarsgezeten. Het regende niet alleen veel, maar het waaide ook vaak behoorlijk hard en dan is het vooral met vrij jonge kinderen al snel heel lastig om nog te gaan kanoën. We zijn dan ook heel erg trots op onze kanjers, dat we desondanks maar één opkomst vanwege het slechte weer hoefden binnen te blijven.



Kort voor de zomervakantie zijn we samen met de Bevers op kamp geweest in Baarn. We maakten ons wat bezorgd over het weer, maar na een enorme bui op vrijdagavond, was het de rest van het weekend gelukkig droog. Wat erg leuk was aan dit kamp dat de Bevers en Dolfijnen niet alleen samen op kamp gingen, maar ook veel van de spellen samen hebben gedaan.

Het thema van het kamp was "Asterix en Obelix". Het was wat jammer dat Gert, oh sorry ik bedoel Panoramix, zijn gouden snoeimes was kwijtgeraakt. Om toch toverdrank te kunnen maken moesten alle Bevers en Dolfijnen het hele weekend naar dit belangrijk stuk gereedschap op zoek.

Gelukkig werd het snoeimes nog net op tijd gevonden, zodat er toch nog toverdrank kon worden gebrouwen. Het was de enige echte. De ouder die door zijn zoon werd "neergeslagen" kan er over meepraten.

In de herfstperiode zijn we weer begonnen met het verzamelen van vaardigheidsinsignes. Als groep werken we aan het insigne "Andere Wereld". Tijdens de opkomsten kijken we op allerlei manieren naar andere landen en hun gewoonten. Wie nog meer versiering op zijn uniform wil kan daarnaast het insigne "Scouting" en het zakmeslintje halen. Ouders, er moeten binnenkort dus weer insignes worden op het uniform worden genaaid. Zeg niet, dat we u niet hebben gewaarschuwd.



Bij het thema Andere Wereld hebben we ook Venetiaanse maskers gemaakt



Orca's

Zoals jullie weten hebben we al enige tijd (officieel met het kerstontbijt geloof ik) een 'nieuwe' speltak, te weten de Orca's.

Waarom hebben we deze speltak ook alweer opgericht?

Er zijn enkele redenen op te noemen, maar de voornaamste was toch wel het grote leeftijdsverschil bij de Dolfijnen. Het verschil tussen 8 en 12 jaar is op die leeftijd aanzienlijk. Daarnaast was de stap van Dolfijn naar verkenners erg groot en kunnen we ze nu beter daarop voorbereiden. Ook kunnen we een wat uitdagender programma aanbieden. Bijkomend voordeel was dat de wachtlijst bij de Dolfijnen wat kleiner werd.

Waar zijn we zoal mee bezig geweest de afgelopen periode?

In het begin hebben we nog met het (wel heel erg leuke) programma van de Dolfijnen meegelopen: een hike gelopen en zoveel mogelijk op het water proberen te zijn. Op het water hebben we geroeid, gewrikt, gekanoed en gezeild.

Op 17 november hebben we, onder het genot van een heerlijke pannenkoek (met dank aan de familie Rood), een presentatie gehouden om ons als leiding voor te stellen. Op die dag hebben we ook 3 nieuwe Orca's geïnstalleerd en 4 Orca's officieel Orca gemaakt.

Wat gaan we nog doen de komende periode?

We gaan samen met de Stam, Wilde Vaart en Verkenners de boten onderhouden. Om te zorgen dat straks alle Orca's een roeidiploma kunnen halen gaan we ook wat doen aan theorie. Dit proberen we af te wisselen met ontspanning, zoals spelletjes, filmpjes, e.d..

Ook willen we begin februari nog gaan zwemmen. En misschien nog wel een Hike.

Uiteraard niet te vergeten het Bibberkamp. Iedereen (op 1 na, die nog iets leukers (kan haast niet) heeft verzonnen) gaat mee. We hebben een leuke locatie in Bilthoven en gezelligheid is ons voornaamste doel (maar dat niet alleen natuurlijk).

Nog even wat "highlights" onder de noemer 'wist-u-dat':

- er al 2 Orca's geslaagd zijn voor hun roeien III
- er nog velen zullen volgen
- Ronald ruzie had met een kano en daarna maar ging zwemmen
- als je gebruikt maakt van vletten (en dat hebben we volop gedaan), je ook onderhoud moet doen.



Verkenners

Bij de verkenners gaat het nog steeds allemaal goed. We hebben een tijd niks van ons laten horen.

Vorig jaar zomer zijn we op Nawaka geweest. Dit staat voor Nationaal Water Kamp, het is een kamp waar alle waterscouting groepen uit Nederland aan mee kunnen doen. Dit was een zeer geslaagd kamp.

Begin dit jaar hadden we weer de jaarlijkse regionale wedstrijden. We hebben hier de prijs voor de mooiste boot gewonnen, dankjewel Mike en Sjoerd. We hebben ook de prijs voor de mooiste vloot gewonnen. Een hele mooie prijs voor alle pijn en moeite die er tijdens de winter weer in is gestoken.

Met zomerkamp het zijn we naar Loosdrecht en Vinkeveen geweest. Het thema was reis rond de wereld. Iedere dag kwamen we in een nieuw land aan en deden spelletjes volgens dat land. Het raarste land was de Andersomwereld. Iedereen werd wakker met het kampvuur aan om daarna chili con carne te gaan eten. We hebben ook een dag zelf gekookt: één bak heeft pannenkoeken gemaakt, één bak gebarbecued en als leiding hebben we een kaasfondue gehad. Het was een zeer geslaagd kamp.

Dit jaar hebben we voor het eerst een vaarseizoensluiting gehad. We wilden de hele dag zeilen en naar Maurik gaan. Helaas ging dit niet door vanwege het weer. We hebben een alternatief programma gedraaid. 's Avonds hebben we samen met de Orca's lekker friet gegeten en nog een spannende film gekeken.

Verder zijn we druk bezig geweest met oefenen voor de roei- en zeildiploma's

Er zijn 8 verkenners geslaagd voor diverse diploma's: 3 voor zeilen en 5 voor roeien. Allemaal nog van harte gefeliciteerd.

In de winter willen we weer aan de theorie werken en vooral de boten erg mooi maken.



Catamaran gemaakt op zomerkamp



Wilde Vaart

Na de vorige keer geen inzending gehad te hebben, deze keer wel een stukje van de WildeVaart.

Wat heeft de WildeVaart allemaal gedaan de afgelopen tijd....

Pinksterkamp

Dit jaar zijn we met de WildeVaart weer meegeweest op Pinksterkamp. Dit kamp, georganiseerd door de Admiraliteit, is het moment in het jaar waar we al onze kunsten kunnen meten met de groepen uit de regio. Hier hebben we meegedaan aan de roei-, zeil en wrikwedstrijden. Ook de Orca's, Verkenners en Stam waren mee met dit kamp. Zodat het met ruim veertig man van de SeaLions erg gezellig werd!

Zomerkamp

Jaaaa, ook de WildeVaart is op zomerkamp geweest! Wij hebben met de WildeVaart een week rond gevaren op de Loosdrechtse plassen. we hebben elke nacht in de boten geslapen. Iedere dag had een ander tweetal de regie over de dag. Dit houdt in dat er in tweetallen nagedacht was over het programma. De op één na laatste avond zijn we gaan bowlen. Ook erg gezellig! De laatste nacht hebben we doorgebracht bij een bevriende Scoutinggroep uit Utrecht. Daardoor hebben we op de laatste avond nog door de grachten van Utrecht gevaren!

MTC

Ook hebben we dit jaar weer meegedaan aan de Merwede Trinity Cup. Dit is een roeidriekamp voor lelievletten en wordt gehouden op het Merwedekanaal bij Utrecht. De bedoeling van de MTC is dat er in twee dagen drie afstanden geroeid wordt, te weten: 500m, 2000m en 8000m. Dit jaar was de WildeVaart, voor het eerst in de geschiedenis van de SeaLions, met twee boten present bij de MTC. Eén van deze boten was volledig bemand door dames. Daardoor is er ook voor het eerst meegedaan in het damesklassement.

Lekkodagen

Ook tijdens de Lekkodagen is de WildeVaart actief geweest. Hier hebben zij in de stadshaven diverse wrikwedstrijden gehouden. De mensen die kwamen kijken mochten zelfs een stukje meevaren. Tijdens het varen werd het wrikken aan de mensen uitgelegd.

Verder hebben wij met zijn allen geholpen bij verschillende activiteiten, zoals: de Schotse dag, Koninginnedag en de Volvo-dagen. Ook zijn we bezig geweest met het behalen van diverse (roei- en zeil-) diploma's. Een aantal zijn al geslaagd en een aantal zijn nog bezig, maar hebben al wel een groot deel van de punten gehaald.

Al met al weer een druk Scoutingjaar.

De WildeVaart is een speltak voor jongens en meisjes van 16 t/m 18 jaar. Deze speltak heeft geen leiding meer maar begeleiding. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun programma en ook de kampen regelen zij zelf. De begeleiding van de WildeVaart is in handen van

Mike Dingjan & Sjoerd Weustenraad



Stam

Eva heeft afscheid genomen van ons dus er was even geen stamoudste, Gerben werd ingeschreven als stamoudste, maar omdat Gerben weer 4 maanden de zee op zou gaan was er weer geen stamoudste. Na een democratische stemming tijdens een vergadering is David Jan als nieuwe stamoudste gekozen.

Wat doet de stam;

- Kookstaf op kampen.
- Ondersteuning bij opkomsten.
- Het grove onderhoud.
- Helpen bij evenementen b.v. Koninginnedag, Volvo klassiekerbeurs enz.

Wat heeft de stam het afgelopen jaar gedaan;

Zondag 6 mei was er gevraagd door de Wijkse doedelzakkenvereniging of de Scouting een steentje wilde bijdragen bij het 30 jarig bestaan.

Samen met de Wilde Vaart hebben we een paar activiteiten georganiseerd voor zowel jong als oud. Kanovaren, cursus knopen en een touwbrug. Dit alles vond plaats op en rond het kasteel eiland. Het was een zeer geslaagde dag.



Zaterdag 14 juli zijn we met de hele groep naar de Gravenbol gevaren om het seizoen weer af te sluiten.

Een middag gezellig zwemmen, bootje omslaan en voor elke leeftijd een leuk groepsspel. Volgend jaar zal de stam er weer voor zorgen dat het een geslaagde seizoensluiting wordt.

Zondag 12 september hebben we gebowld. Met 18 mannen en vrouwen stonden we 2 uur lang te gooien op vier banen. Na het eerste uur werd er gewisseld en had je andere tegenstanders. We hebben een zeer geslaagde avond gehad en het is zeker voor herhaling vatbaar.



Diploma's;

Bij de Stam zijn we hard aan het trainen en leren zodat iedereen zijn of haar diploma's haalt die nodig zijn om de ondersteuning bij andere speltakken makkelijker te maken met de ervaring die wij hebben.



Wil je een keer komen kijken?

Onze opkomst is op vrijdagavond van 20:00 tot ??:???. Stuur dan even een mail naar dj_bax1983@hotmail.com

De Stam is een autonome groep ouderen van 19 jaar en veel ouder waarvan velen ook nog staf lid zijn van de SeaLions Zeeverkeners. Deze groep houdt zich hoofdzakelijk bezig met ondersteunende taken, maar gaat ook het water op met de lievelietten. Iedereen kan in principe lid worden van deze speltak, maar er is dan wel een verplichting om zich dan ook in te zetten voor de hele groep.



Regiorally

De Prinses Amalia Stam (P.A.S.) organiseerde op 24-november de Regio Rally.. Hoewel dit in een andere regio plaats vond, waren de SeaLions toch uitgenodigd om mee te doen.. zodoende zijn we met een klein groepje enthousiaste mensen aan de RegioRally begonnen..

De RegioRally is eigenlijk een soort hike (puzzeltocht) maar dan met de auto.. Naast dat de bestuurder (en navigator) druk aan het puzzelen waren om de posten te vinden, was er op de achterbank een boekje met erg moeilijke puzzels die ook opgelost moesten worden voor bonusposten (alle hulplijnen nog heel erg bedankt!)



Het thema was piraten, hiervoor hebben we wat verkleedkleden kunnen lenen wat het extra leuk maakte, pas bij de start viel het kwartje... we waren allemaal “wegpiraten”..

Na de start zijn we een uur lang op zoek geweest naar een post zonder dat we eigenlijk precies wisten wat we moesten doen.. Na het bellen van de noodlijn werd het allemaal duidelijk, we waren een uur voor niks aan het zoeken geweest en moesten diverse vragen beantwoorden (via de sms) op verschillende locatie's..

Zo waren er ook “bemande posten” waar allerlei opdrachten moesten uitvoeren zoals een drive-by met waterpistool en het schminken van de bestuurder door degene die erachter zit allemaal erg hilarisch dus. Al met al is een 24^e plaats (43 deelnemers!) geen slechte prestatie voor de eerste keer en met het feest achteraf is het toch een geslaagde activiteit geworden!

Groetjes,

Gert, Stefan, Niels en Mike



Geef de pen door

Een nieuwe rubriek zoals jullie zien, de bedoeling is dat iedere uitgave van het clubblad één van de leden van scouting een kort stukje over zichzelf verteld.

Naam

Niels Gadellaa

Leeftijd

21 jaar.

Speltak

Verkenners en stam.



Verdere bezigheden bij scouting

Ik ben teamleider bij de verkenners. Ik ben ook actief als algemeen bestuurslid en zit bij de NAC. De NAC is een commissie vanuit de regio, die zorgt eigenlijk vooral voor de vaardiploma's. Het staat dan ook voor Nautische Advies Commissie. Vanuit de NAC moet ik soms vaarexamens afnemen bij andere groepen. Omdat ik mijn klein vaarbewijs gehaald heb en het buitenboordmotor diploma ben ik ook vaak te vinden op de motorboot. Vooral als er eventjes iets gesleept moet worden. Daarnaast zijn er nog heel veel kleine dingetjes, teveel om op te noemen.

Wat doe je zoal buiten scouting:

Ik woon nog lekker thuis in Wijk bij Duurstede, midden in de binnenstad. Vooral ben ik druk bezig met school, ik doe Life sciences in Utrecht en zit in het 3^e jaar. Het is een HBO studie waarmee ik later heel veel kanten op kan. Ik denk dat ik later in een ziekenhuis wil werken en onderzoek doen naar bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksmethodes of medicijnen.

Ik werk bij Bartiméus in Zeist bij de administratie.

Andere hobby's

Ik heb niet echt andere hobby's de meeste tijd gaat toch wel op aan scouting en school.

Wat wil je nog kwijt:

Bij de verkenners heb ik het erg naar mijn zin, we staan er als leiding, maar het gaat veel verder. We zijn echt naar elkaar toe gegroeid en een vriendenclub geworden.

Aan wie geef je de pen door?

Ik wil graag de pen aan Gert doorgeven.

Rare vragen:

Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?

Een lekkere koude Chouffe is altijd lekker of een kaasbroodje.

Je bijnaam?

Leo, dit staat voor Lomp en Onhandig.

Broers en zussen?

Ik heb 1 zusje van 20.

Lievelingskleur

Rood

Lievelingsdier

Een koe, die staan altijd zo relaxed in de wei.



Puzzels

6		8						7
	3		6	9				1 2
	4			7				8
8					7			4
4				5				
				4		1		9
			9	8		5		6
1		2	3	6			7	
	8		7					1

Makkelijke Sudoku

						9		
	9				5	1		
4			3	1		6		7
					4		6	
			6			7		
1		8			3		2	
					8	2	5	
	4	2		6				9
5		6					1	

Moeilijke Sudoku

