

Nieuwsbrief



Adreslijst bestuur, teamleiders en coördinatoren

Schipper Niels Gadellaa			
Penningmeester/ voorzitter Esther van der Wardt			
Secretariaat Ben Hoogendoorn			
Ledenadministratie Gert van Grinsven			
Algemeen bestuurslid Gerben Bosscher			

Dolfijnen (TL) Jeene v/d Hoef			
Orca's (TL) Ronald Rood			
Verkenners (TL) Stefan Pot			
Wilde vaart (CO) IJsbrand Kraan			
Stam (CO) Gerben Bosscher			

TL is Teamleider van de speltak

CO is coördinator van de speltak.

Hoofdsponsors

	<p>Pisano Scheeps- en Jachtreparatie, Las- en Reparatiewerk, Inboard- en Outboardservice, Buitenboordmotoren en Watersportartikelen</p> <p>telefoon 0343 57 45 58</p>
---	--



Stukje van de redactie

Begin dit jaar konden we weer genieten van de jaarlijkse Talentenjacht Scouting got Talent: Live your dream. De Dolfijnen zijn bezig geweest met het thema Communicatie en brachten een heuse film uit: Dolfijnen: The Movie. Bij de Orca's hebben een aantal kinderen hun theorie-examen roeien gehaald. En er waren kinderen, die zelf een spel bedachten. De Verkenners hebben het zo druk met de theorie van zeilen, dat we nog even moeten wachten of er ook leden met de X-factor zijn. Ook de Wilde Vaart is druk doende met theorie en praktijk van roeien, zeilen en buitenboordmotor. Dat belooft dus wat volgend jaar. De Stam is het afgelopen half jaar druk geweest met onderhoud en de Wii. Wie weet of ze hiermee de X-factor op hebben weten te schroeven?

Maar heel veel, wel, een klein beetje of geen X-Factor bij de Scouting Sea Lions heeft in ieder geval iedereen de S-factor.

Namens de redactie iedereen een hele fijne vakantie !!!!

Gert van Grinsven
Dunja Kuenen



Inhoudsopgave

Adreslijst bestuur, teamleiders en coördinatoren	1
Hoofdsponsors	1
Stukje van de redactie	2
Verdere sponsors	3
Nieuwe Schipper bij Scouting SeaLions	3
Dolfijnen: The Movie	5
Orca's	7
Verkenners	9
Wilde Vaart	10
Live your dream	11
Stam	15
De Pen	16

Verdere sponsors



Nieuwe Schipper bij Scouting SeaLions

Maarten Kylstra is na 5 jaar gestopt als groepsschipper. Hij vond het tijd voor vernieuwing en verjonging. In de bestuursvergadering kwam de vraag voor een nieuwe schipper naar voren. Dit leek mij een leuke nieuwe uitdaging.

Eerst een kort stukje over wie ik eigenlijk ben. Nou zoals jullie weten is mijn naam Niels Gadellaa. Mijn beroep is biologieleraar. Ik werk nu op het Sint Vitus college in Bussum. Verder ga ik zelf nog naar school. Ik ben nog bezig met de opleiding tot biologiedocent. Hopelijk ben ik februari 2012 klaar.

Mijn Scoutingcarrière is begonnen in 1994. Toen werd ik geïnstalleerd als welp. Vergelijkbaar met de Dolfijnen nu. Na enkele jaren ben ik Verkenner geworden. Hier heb ik mijn roei en zeildiploma gehaald. Na de Verkenners kwam de Wilde Vaart. ik werd al snel gevraagd als assistent Verkennerleiding. Hier is mijn leidingcarrière begonnen. Bij de Wilde Vaart ben ik coördinator geworden. In 2003 is Gerben gestopt als Verkenner teamleider. Ik ben toen teamleider geworden. Dit heb ik zeven jaar met erg veel plezier gedaan. Bij de Verkenners ben ik nu geen teamleider meer, maar nog wel leiding. Naast de taken bij de SeaLions help ik in de regio mee met de vaarexamens. Ik ben bezig om echt mijn zeilinstructeurdiploma te halen.

Ik kijk nu al meer dan vijftien jaar met erg veel plezier terug bij de Scouting. Ik hoop nog vele jaren plezier te beleven aan de Scouting. Als groepsschipper kan je hier natuurlijk aan mee helpen. En daar heb ik zo mijn plannen voor voor de komende jaren. Zo wil ik proberen iedereen een roeidiploma te laten halen bij de Orca's en een zeildiploma bij de Verkenners. Bij de Dolfijnen wil ik proberen uitdagende programma's te (laten) maken, waardoor het een onvergetelijke tijd wordt (net als bij de andere speltakken). Ik kan nu nog sommige opkomsten van vroeger herinneren. De Wilde Vaart wordt een zelfstandige groep, waar eigen programma's worden bedacht en uitgevoerd.



Ik wil graag Maarten bedanken voor de jaren van inzet, Stefan succes wensen als nieuwe teamleider en Gerben succes wensen als nieuw bestuurslid.

Als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.



Dolfijnen: The Movie

“And the Oscar goes to....”. Wie de Dolfijnenfilm heeft gezien, zal niet verbaasd zijn als er over een paar jaar één of meer van onze Dolfijnen een grote filmprijs krijgt uitgereikt. Tijdens de overvliegtag heeft de galapremière van een “Dol-fijn leven” plaatsgevonden. De kroon op het werk van ons slotproject voor het thema communicatie.

Laten we even bij het begin beginnen. Het winterprogramma stond dit jaar in het teken van communicatie. We hebben met elkaar allerlei zaken die te maken hebben met communiceren behandeld. We hebben geoefend met portofoons, het spel “hints” gespeeld, met seinen gevlagd en met vlaggen geseind.

Hoe het precies gekomen is weten we eigenlijk niet meer, maar toen we over het thema aan het brainstormen waren, bedacht iemand dat het wel een goed idee zou zijn om een film te gaan maken. Meestal wordt degene die zoiets durft te zeggen vriendelijk afgeserveerd en durft hij/zij de rest van de avond niets meer te zeggen. Maar dit keer wilde blijkbaar niemand de verantwoordelijkheid nemen om dit idee zorgvuldig in de kiem te smoren, want voor we goed en wel beseften wat we hadden gedaan stonden er een aantal opkomsten gereserveerd voor het maken van een Dolfijnenfilm.

Maar waar begin je dan? Iemand nog zo’n goed idee? Niet dus! Of toch wel: we laten de Dolfijnen de film helemaal zelf maken! Zo gezegd zo gedaan en zo kon het gebeuren dat op een zaterdag in februari alle Dolfijnen serieus aan het brainstormen waren over het script van onze film. En het moet gezegd worden: ze hebben een prima stuk werk geleverd. Met elkaar hebben we veel geleerd over dingen als camerapositie, cameravoering, niet te veel bewegen met de camera (ging steeds beter, jongens!) en jawel... bloopers (“Iedereen opgelet, scene ‘beginyell’, take 37!”).

Zo hebben we veel geleerd, nog meer lol gehad, maar het allerbelangrijkste is dat we allemaal heel erg ons best hebben gedaan om er een geweldige film van te maken. Iedereen die wilde mocht de camera’s bedienen, helpen met regisseren en vooral veel goede ideeën aanleveren. En het resultaat mag er zijn.

Er is één dingetje waar we niet als groep aan hebben gewerkt. Niet omdat we het niet zouden willen, maar simpelweg omdat je dat niet met zijn allen kunt doen: de montage. Wouter heeft van de vele uren filmmateriaal eerst een superflitsende trailer en later een net zo geslaagde film samengesteld. Ik weet zeker dat ik namens alle Dolfijnen spreek als ik zeg: “Hartstikke goed Wouter, we zijn trots op je!”.



Enne... Dolfijnen: als er later toch geen Hollywood carrière in zit hebben we dit toch maar mooi met z'n allen meegemaakt.

Voor wie de film nog niet heeft gezien en voor wie er niet genoeg van kan krijgen: de film is op DVD te koop compleet met bonusmateriaal waaronder de bloopers voor € 5,=. De opbrengst komt ten goede aan het Dolfijnenprogramma.



Orca's

Er is veel gebeurd sinds de vorige krant en er gaat nog veel meer gebeuren bij de Orcas. In de winter houden Orcas – niet zoals ijsberen – een winterslaap. Nee, we hebben keihard gewerkt aan het vaarklaar maken van de boten. Dat betekent hard werken, schoonmaken, schuren, schilderen. Dat allemaal om de hele zomer te kunnen genieten van het varen met de boten waar zo hard aan is gewerkt.

Daarnaast is ook de theorie van het roeien goed aan de orde gekomen. Zo goed dat een aantal Orcas hun theorie examen hebben kunnen halen. En dat is natuurlijk geweldig, als dat lukt.

Het behalen van het theorie examen betekent dat de regels van het Binnenvaart Politie Regelement bekend zijn, dat de roei commando's bekend zijn en dat ze gericht met het praktijk roeien bezig kunnen gaan. In tegenstelling tot het behalen van het Klein Vaarbewijs, moeten de Orcas naast hun theorie examen ook nog een praktijk examen afleggen. Als dat is gelukt mogen ze al veel zelfstandiger het water op en als wij vinden dat ze dat uitstekend en vooral veilig doen, dan belonen we die met het MBL – Machtiging Boot Leider – insigne. Dat is niet voor iedereen weg gelegd.

Nu moet je niet denken dat we alleen met serieuze zaken bezig zijn, dan zouden we net zo goed een school kunnen zijn. Het roeien en de regels is wel veel aanwezig, daarnaast doen we natuurlijk aan de nodige spellen. Soms hebben we als leiding geluk en dan weet een van de kinderen een leuk spel. Dat spel, dat ze dan zelf hebben verzonnen, is natuurlijk veeeeel leuker dan een spel dat door de leiding is verzonnen. Dat doen we dus graag. Dit is overigens niet alleen voor een spelletje, we staan ook heel erg open voor leuke plannen voor bijvoorbeeld een kamp of een hike. Onze groep, de Orcas, is de groep waarin we veel ruimte geven voor eigen plannen, mits het met de groep goed te doen is. Wat is er nou leuker dan zelf een kamp verzinnen?



Scouting is leuk, Orcas zijn leuk, Orcas bezig houden is ook leuk. Dat doen we op diverse manieren en soms ook heel serieus. Zo deden we ook dit jaar weer met de hele groep mee aan de Dodenherdenking. De kinderen die dan keurig in een rij om het plein staan, dat zijn dezelfde kinderen die eigenlijk niets liever doen dan rennen, roeien en zwemmen. Het is geweldig om te zien hoe serieus ze aan deze herdenking mee doen. Het laat zien dat de kinderen echt wel wat waard zijn.

Afgelopen winter hebben we een kerstkamp gehad, heel binnenkort is het Pinksterkamp alweer. Daar gaan we heen met bijna de hele groep, dat wordt weer heel gezellig. Omdat we net het overvliegen hebben gehad, is het ineens weer een hele jonge groep, die nog wel een beetje aan elkaar moeten wennen. Daar gaan we nu hard aan werken, zodat de kinderen in minder dan geen tijd weten wat ze aan iemand hebben en dat ze op elkaar kunnen rekenen. Dat is niet voor niets een onderdeel van de Orca wet, waar ze trouw aan beloven. Samen kunnen ze alles.

In de komende periode, de vakantie periode, gaan de opkomsten zoveel mogelijk door. Met de Orcas deden we dat al jaren, nu gaan we proberen dat over de hele groep door te zetten. Dat betekent misschien wel dat de leiding ineens een hele andere groep gaat helpen als anders. Dat gaat een leuke mix partij worden. Na de zomer gaan we weer verder met een kamp en natuurlijk, niet te vergeten, met onze befaamde Orca ouder dag, op zaterdag 10 september. Deze dag is echt niet beperkt tot alleen de ouders van de Orcas, ook broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, opa's en oma's zijn van harte welkom om deze dag mee te komen beleven. Het wordt weer een superdag!



Verkenners

Hoi allemaal! Wat vliegt zo'n halfjaar toch voorbij. Het vorige stukje voor de nieuwsbrief lijkt nog van gisteren. Maar toch hebben we weer heel veel leuke activiteiten gedaan. Nu zou het stukje kunnen gaan over de bijzondere activiteiten maar het lijkt ons leuk om gewoon eens te vertellen wat we bij de opkomsten doen.

De Verkenners hebben 3 boten: de 1222, 1365 en de 1563 dat zijn de bootnummers. En Elke boot heeft een bemanning, een kwartiermeester en een boots. Het is ingedeeld op leeftijd, ervaring en vaardiploma's. de bootsen zijn laatst een zeilweekend weg geweest om hun vaardigheden uit te bereiden.

De boten liggen al weer een tijdje in het water na ze een goede onderhoud beurt te hebben gegeven. En de botenkeuring is ook al geweest en de keurmeesters waren zeer tevreden hoe de boten eruit zagen. We zijn flink bezig voor het regionale pinksterkamp wedstrijden aan het oefenen. Voor het roeien, zeilen en wrikken. En dat gaat de goede kant op!

Bij de Orca's zijn de beginselen voor het roeien. Daarna komen de Verkenners. Hier zijn we bezig met het zeilen. Hier proberen we iedereen instructie over te geven, zodat iedereen lekker kan zeilen.

De basis van het varen hebben de meesten al geleerd bij de Orca's. Iedereen weet hoe het roer werkt (net omgekeerd) wat bakboord (links) en stuurboord (rechts) is. Bij het zeilen gaan we kijken naar de wind. De verschillende windkoersen moeten worden geleerd. Om jullie een idee te geven, hieronder de uitleg die wij geven.



Als je kijkt naar de wind hebben we verschillende koersen. Recht tegen de wind (bij nummer 1) Deze koers kunnen we niet zeilen. Dan hebben we schuin tegen de wind in (nummer 2 en 3) deze koers heet aan de wind. Koersen 4 en 5 heten halve wind. Dan koersen 6 en 7, die heten ruime wind en 8 is voor de wind. In de zeilboot is het altijd belangrijk dat je weet waar de wind vandaan komt. De zeilen staan op de verschillende koersen ook verschillend. De meeste Verkenners beginnen dit allemaal goed te begrijpen.



Wilde Vaart

De Wilde Vaart is de kleinste speltak van Scouting. De Wilde Vaart is een groepje van 4 mensen.

Als Wilde Vaart hebben we elke zondag opkomst.

Als andere speltakken hulp kunnen gebruiken helpt meestal de Wilde Vaart.

We zijn ook druk bezig met diploma's halen. Twee zijn er bezig met hun zeildiploma. De coördinator is bezig met zijn buitenboord-motordiploma. En één is er bezig met zijn roeidiploma. We hebben ook nog niet zolang geleden de twee nieuwe Wilde Vaart'ers geïnstalleerd. Daarna werd nog gezeild met enkele ouders.



Onze coördinator is niet elk week op Scouting omdat hij maar eens in de twee weken in Wijk bij Duurstede is.



Gehéél in uniform.



Live your dream

Verslag over Scouting got talent 2011

Na maanden voorbereiding was het op 15 januari 2011 eindelijk zover de tweede editie van Scouting got Talent. Scouting got Talent is de meest spetterende, gaafste, bijzonderste talentenjacht die er bestaat. Er is ruimte voor iedereen om te laten zien wat hij/zij kan; wat zijn/haar talent is. En talent is er zeker op scouting! Afgelopen jaar hadden we 24 acts vol spetterend talent. Van muziek spelen tot racen, van stilzitten tot goochelen. Spannend, mooi, ontroerend, grappig, leuk, zielig; het zit er allemaal tussen. Maar alles was in ieder geval heel knap.

Er waren een heleboel leuke, bijzondere acts, maar een van de meest bijzondere was toch wel de act van Jurian. Hij heeft de hele talentenjacht op een stoel gezeten. Ook in de pauze. Dat betekende natuurlijk dat niet iets te eten kon pakken en ook de acts buiten kon hij niet goed zien. Maar daar was al snel een oplossing voor. Hij werd overal heen gedragen. Zo kon hij alles goed zien en kon hij ook genieten van al het lekkers. Heel knap; drie en een half uur stil zitten!



Jurian, met als act drie en een half uur stilzitten

Muzikaal talent was er in overvloed. Zo speelde Michiel op zijn trompet, kwamen er prachtige noten uit de accordeon onder leiding van Lars. Silvana, Bart, Pim en Gerdien hadden zelfs een heuse muziekquiz. Nol, Mans en Jente bespeelde het keyboard en Jacco liet horen hoe goed hij was op de gitaar. Daarnaast was er ook menig danstalent. Zo liet Marlon tijdens het wachten een dansje zien en de hele zaal deed vrolijk mee. Ook de verkenners leefden zich uit met een dansje. Renee had ook duidelijk danstalent, al had ze wel wat hulp nodig van onze presentatrices. Niels en Stefan lieten ook zien hoe goed ze kunnen dansen en verrasten ons met een grappig dansje. En in het rijtje muziek kan de SSST (Sealions Sokken Shanty Team) niet ontbreken, maar of dit nou een talent was, dat laten wij even in het midden.



Michiel met de trompet



Naast muzikaal talent was de talentenjacht ook heel sportief. Behalve het rennen van onze organisatie met de voorbereidingen, waren er ook een heleboel sportieve acts. Ynte liet zien hoe goed hij met zijn diabolo om kon gaan en Joost stond op zijn waveboard. Nick en Julian schoten penalty's, waarbij Nadja het ook nog heeft geprobeerd. De volgende keer laat ze dit aan de profs over. Robert liet ook zien hoe geoefend hij was in sport; hij ging taarten vangen. Misschien nog even wat oefenen Robert?



Robert aan het taartvangen

Tussen al deze acts waren er nog een heleboel acts die je onder geen enkele categorie kan plaatsen. Zo hadden we twee geweldig knappe goochelacts die zelfs Hans Kazàn van zijn stoel zouden blazen. Fleur en Hanne; goed gedaan hoor!

Daarnaast we ook genoten van de heerlijke hapjes van Max, met een beetje hulp van mamma: hè Max? Zijn naamgenootje liet zien wat voor een goede bestuurder hij is. Met zijn elektrische auto scheurde hij iedereen voorbij. Wij zijn blij dat het bij een op afstand bestuurbare auto blijft voorlopig. Marjolein en Silvana lieten hun acteerkunsten zien bij een eigen verhaal dat ze uitbeeldde. Of ze nou zo blij waren dat moeder aan het vertellen was, is nog maar de vraag. Misha liet ook al zijn acteerkunsten zien als Bram Moszkowicz met zijn koffertje. Het verschil was echt minimaal. Wij zagen het in ieder geval niet.



Silvana en Marjolein met hun acteerkunsten



Onze acts zijn veel beter dan de acts bij X-factor en Holland got Talent

De avond werd een groot succes mede dankzij onze geweldige jury. Zij voorzagen elke act van passend commentaar, waardoor het publiek geholpen werd met stemmen. Wij kunnen dat dit een behoorlijke klus was, zo veel geweldige acts. Vanaf de bank konden zij alle acts goed zien, ze zaten zo gezegd op de eerste rij. Dat onze acts veel beter waren dan de acts bij X-factor en Holland got Talent was te zien en vooral te horen aan het jurycommentaar. In tegenstelling tot eerder genoemde televisieshows, hadden wij alleen positief commentaar, al hoewel onze leiding nog aan hun talent kan sleutelen.



De jury

Uiteindelijk hebben ze ook de moeilijke taak gekregen om te bepalen wie er won. Ze kregen wel hulp van het stemmende publiek. Maar dat het een lastige taak was staat vast. Wie er de avond van 15 januari bij was weet hoe bloedstollend spannend het is geweest tot aan het laatste eind toe. Zoveel goede en verschillende acts, daar is toch ook moeilijk uit te kiezen?! Het was een nek aan nek race om de prachtige bokaal in handen te krijgen. Zoals iedereen wel weet was de winnaar Jente. Hij had het heel goed gedaan en was zichtbaar blij met de prijs die hij in ontvangst mocht nemen.



Winnaar Jente



Natuurlijk is zo'n avond helemaal geweldig, maar een nabespreking is echt heel onhandig. In deze nabespreking kwam vooral naar voren dat iedereen het erg leuk had gevonden. Alleen het commentaar van Gert was dat hij toch wel wou dat volgend jaar de leiding eens zou winnen. Onze tip voor de leiding: ga nu alvast oefenen dan, want met zo'n getalenteerde groep heb je veel concurrentie.

De organisatie is al bezig met de voorbereidingen van volgend jaar....

Hoe en wat het er volgend jaar uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar de plannen zijn er al. Het thema is al bekend bij de organisatie, maar dat blijft natuurlijk nog even geheim.



Stam

Hoi allemaal,

Bij de Stam was het zoals altijd erg gezellig. Het afgelopen half jaar hebben we dan ook weer verschillende leuke dingen gedaan! Zo zijn we het jaar uitstekend gestart met een geslaagde nieuwjaarsborrel. Gerben nog bedankt voor de prachtige sponsor muur. Uiteraard zijn wij ook druk bezig geweest met het onderhoud. Regelmatig moest je op vrijdagavond met stofmasker en blindegeleide stok de weg vinden in de onderhoudsruimte. Er hing zoveel stof in de lucht dat je geen hand voor ogen zag, doordat de vele verschillende machines druk aan het beulen waren op de boten om ze roest vrij te maken!

Natuurlijk moet er ook ontspannen worden tussen de bedrijven door. Zo hebben we met zijn allen staan springen en stuiteren voor de Wii. Wat een groot succes was en ook nog goed voor de conditie. In de zomervakantie gaan wij voor de Verkenners uit Loosdrecht onveilig maken. Wij zullen voor de Verkenners nog een paar nachten proberen te overleven op een van de prachtige eilandjes op de Loosdrechtse Plassen.



De Pen

En dan word je opeens gevraagd iets over je zelf te schrijven.....

Nou ja, laat ik maar bij het begin beginnen. Ik ben Wouter Sondagh en ben leiding bij de Dolfijnen sinds een jaartje of twee.

Ik ben 16 jaar oud en zit op het moment in vwo 4 in Doorn. Het is dankzij school dat ik bij Scouting terecht ben gekomen. In de tweede lopen leerlingen de zogenoemde maatschappelijke stage (of kortweg m@s), ik heb toen samen met een vriend de stage vervult op Scouting. Die vriend is helaas na zijn stage weer weg gegaan maar omdat ik het zo leuk op Scouting vond ben ik gebleven. Scouting is voor mij nu niet meer weg te denken op de zaterdag.



Waar ik echt totaal niet van houd is stil zijn... dit is dan ook een groot probleem op school, ik word vaak terecht gewezen op het feit dat ik stil moet zijn. En dan denk ik, waarom? Praten is veel gezelliger dan de stelling van Pythagoras of de wetten van Newton!

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met computers bezig te zijn. Een beetje nieuwe muziek zoeken en downloaden of een beetje internetten. Ook gamen vind ik op z'n tijd een heerlijke bezigheid, helaas heb ik daar op het moment iets te druk voor. Verder zit ik ook nog op tennis.

Het leukste van een week is toch wel het weekend, lekker met vrienden feesten of de kroeg in. Echt berengezellig! En we hebben in het weekend natuurlijk ook nog Scouting! Het leukste daarvan is denk ik toch wel het lekker op het water zijn en het contact met de kinderen.

Heel vaak lees ik in zulk soort stukjes: 'waar je me nou echt wakker voor kan maken'. Nou, waar je mij wakker voor kan maken:.....ehm, voor niets eigenlijk. Nou ja slapen dan misschien nog. Met zo'n vraag schijnen ze dan te bedoelen 'wat vind je nou echt leuk/lekker' (ik vind het toch maar een rare manier van formulering). Maar daar weet ik wel een antwoord op! Een avondje niksen met vrienden met bier en pizza. (pizza? Waarom pizza? Nou gewoon, lekker toch ;))

Aan wie geef ik de pen?
- Gerben

Ik ben nu wel een beetje uitgeschreven, wil je nog wat weten kom gezellig een keer langs.

